



‘Hier verdwalen is bijna een kunst’



Wie: Eindredacteur Sandra Kottman
Waar: Texel

Route 3

TIP Tussen Oudeschild en 't Horntje ziet u (binnendijks) een bord op de weg met Boeken aan de Dijk. Wie weet scoort u hier net als ik een fantastisch tweedehands boek voor een paar euro's. Er is niemand, het geld legt u gewoon in het bakje!

Waar Rondje over de zuidkant van Texel.

Hoelang Twee dagen fietsen, twee nachten slapen in Hotel Greenside, De Koog.

Fietsen erbij 1 dag fietshuur is inclusief. Een dag extra huur kost € 7,50.

Route voor beginner of gevorderde Ook voor mensen die niet dagelijks uren op een fiets doorbrengen, is het hier goed te doen. Dan kies je gewoon een korter traject uit, bijvoorbeeld de Lammetjesroute (25 km). Het kan pittig waaien op Texel, dus zorg ervoor dat u het laatste stukje met wind mee fietst. Voordeel: geen bergen!

Navigatie Het eiland is overzichtelijk, de kaarten duidelijk en de bewegwijzering uitstekend. Hier verdwalen is bijna een kunst.

Landschap We gaan voor een route over de zuidkant van het eiland en fietsen vanaf De Koog door het oude (boeren)land naar havendorpje Oudeschild. Een leuk stukje onderweg is het Skillepaadje. Langs de Skilsloot fiets je naar de Wezenputten. Deze werden in 1627 geboord om de vertrekkende VOC-schepen van water te voorzien. In Oudeschild strijken we neer op een terrasje aan de haven voor een kopje koffie (ja, met

een taartje natuurlijk). Hierna verder richting 't Horntje. Je kunt op de dijk fietsen (uitzicht op zee!) of onder de dijk (windvrij en tussen de schapjes!). Via de zuidpunt gaan we weer omhoog door bosgebied De Dennen; vanaf de uitkijktoren Fonteinsnol* is bijna het hele bos en een groot deel van Texel te zien. (*Nee, geen Fontein-snol, maar Fonteins-nol. Een nol is een hoog duin). Even verderop stappen we af bij zeehondenopvang/museum Ecomare. Hierna nog een klein stukje doortrappen richting De Koog. Bij elkaar een kilometer of 40, denk ik.

De tweede dag maken we een kort tochtje, naar het dichtbij gelegen natuurgebied De Slufter. Je kunt er niet doorheen fietsen, wel wandelen. Echt mooi!

Eten Fiets vanaf Ecomare richting het strand, naar strandpaviljoen De Zeester (Paal 17). U kunt hier heerlijk lunchen en dineren in een vriendelijke, relaxte sfeer.

Te doen Als u vroeg vertrekt, is de fietstocht te combineren met een boottochtje bij Oudeschild. En, probeer middel om spier- en zadelpijn te verzachten: ga bij terugkomst in uw hotel lekker in het Turkse stoombad.